



Hej alla föräldrar och barn i 2B!

2017-09-22

Detta händer vecka 39:

- Måndag:** **Sv-läxa lämnas in** (Blå läsförståelse i mappen)
Ingen idrott! (pga andra klasser friluftsdag)
Halvklass måndagsgruppen
- Tisdag:** (Ny sv-läxa delas ut.)
- Onsdag:** **Ma-läxa klar** (gjord på matteportal.se)
Dans (gärna ha någon mjukare byxa på sig-dock ej byta om)
Halvklass onsdagsgruppen
- Torsdag:** **Lov - fritids öppet**
- Fredag:** **Lov - fritids öppet**

- ▢ **Medtag skolväska/ryggsäck till skolan varje dag.**
- ▢ **Medtag gärna frukt eller smörgås varje dag!**



Vi hade en mycket trevlig friluftsdag i måndags. Idrottsläraren Johan hade planerat den mycket bra åt oss. Vi fick först gå en halvtimme längs en stig i skogen till en grillplats som vi kallar "Vindskyddet". Där började vi med att grilla korv, eftersom det var lunchtid. Johan bjöd oss på varm nyponsoppa. Sedan fick eleverna lära sig hur man värmer vatten på ett spritkök och vi grillade även pinnbröd. Många tyckte att det var riktigt gott med pinnbröd. Barnen hann också med lite fri lek och klättring i träd mm. Sedan promenerade vi hem och vi kände oss mycket nöjda över friluftsdagen!



I SO har vi börjat med ett nytt område som heter "Människans uppkomst" och där vi bland annat såg en animerad film om människoapan "Lucy". Det tyckte eleverna var intressant. I onsdags arbetade vi i mixade grupper med de andra tvåorna med temat "Hållbar framtid". Detta är ett tema som hela skolan arbetar med. På soppkvällen 7 november kommer det att vara öppna klassrum, där man kan gå runt och se vad de olika klasserna har arbetat med inom "Hållbar framtid".



Barnen har också fått börja att öva sig inför sin **utvecklingssamtal som ligger v 40-41**. Många av er föräldrar har redan bokat upp sig för samtal. **Ni som inte har gjort det, gå in på länken jag mailade och boka tid!**

Nästa vecka ska vi prova något nytt som heter mjukstart. Det innebär att de elever som **vill, får gå in i klassrummet och läsa från kl 8.00**. Eleverna ska vara helt tysta när de går in och bara ta fram sin biblioteksbok, sätta sig på sin plats och läsa. Det får inte vara något prat eller spring i korridoren. De kan inte heller prata med oss lärare om olika saker, för vi håller på att förbereda våra lektioner då. **De elever som inte vill gå in och läsa är nere på skolgården precis som förut och ställer upp på vanlig plats när det ringer in. Vi ska prova detta under nästa vecka och därefter utvärdera.**



Trevlig helg!

Sofia och Sandra



Vårt nya SO-område: Människans uppkomst